

Vertellen

Is er een profeet in de buurt?

2 Koningen 2:19-25

16 oktober 2022

Vertelling 4-7 jaar

Is er een profeet in de buurt?

Vroeger was er een profeet. Eli? Nee niet Eli. Elia, zo heette hij. Elia deed wonderlijke dingen. Hij zorgde ervoor dat een vrouw elke dag te eten had. Hij bad God om vuur en toen kwam er vuur. Hij maakte zelfs dode mensen levend. Weet je niet wie Elia is? Dat is niet erg. Dat is helemaal niet gek. Hij is er niet meer. Nu zoeken de mensen in de stad Jericho een nieuwe profeet. Ze zoeken iemand die wonderlijke dingen doet. Maar hoe vind je een nieuwe profeet? Waaraan herken je een profeet? Dat willen de mensen weten. 'Weet je wat,' zegt een vrouw, 'Elia had een heel mooie jas. Het was een profetenjas. Wie heeft nu die jas? Dat moet de nieuwe profeet zijn.'

Dit moet je weten: bij de stad Jericho is een waterbron. Het water in de bron is vies. Met vies water kun je niets. Vies water maakt de grond ook vies. Met vieze grond kun je niets. Vieze grond maakt de planten vies. Met vieze planten kun je niets. De mensen in Jericho hebben niets te eten en niets te drinken: geen water, geen planten. De mensen worden er ziek. Baby's gaan zelfs dood. De mensen weten niet meer wat ze moeten. Ze roepen al dagen om hulp. Ze vragen steeds: 'Is hier een profeet in de buurt? Is er iemand die ons helpen kan?'

Dan zien ze Elisa. (Niet Elia, maar Elisa.) Kijk, daar loopt hij. Hij heeft de profetenjas aan. Die jas van die profeet van vroeger. Die profetenjas, dat moet wel iets betekenen, denkt een vrouw. Is Elisa een profeet? Ze vraagt hem: 'Elisa, kun jij ons helpen?' Elisa zegt: 'Breng mij een schaal met zout.' Dat doet de vrouw. Ze haalt snel uit haar huis een stenen schaal. Ze legt zout in de schaal. Ze brengt de schaal bij Elisa. Hij pakt de schaal van haar aan. Samen lopen ze naar de waterbron. Elisa pakt het zout van de schaal. Met zijn duim en wijsvinger strooit hij zout in de bron. Hij zegt: 'God maakt dit water schoon. Nu wordt niemand meer ziek. Nu gaat niemand meer dood door het water.'

Vanaf die dag is het water in Jericho schoon. Het is het schoonste water van alle dorpen en steden in de buurt. De mensen daar zijn gezond.

Machteld Touwen



Werkvormen

4-7 jaar



Gesprek: Waar moeten de kinderen aan denken bij het woord 'profeet'?
Weten ze wat een profeet is/doet?

Leg uit dat een profeet iemand is die het woord van God aan mensen vertelt. Vaak doen profeten ook bijzondere, wonderlijke dingen.



Creatief: De kinderen mogen allemaal een gekleurd dik papier kiezen. Teken hierop met lijm een jas. Geef de kinderen bekertjes zout. Laat de kinderen zout over de lijm strooien. Schud het teveel aan zout van de papieren. Nu kunnen de kinderen met waterverf hun zouttekening kleuren.



Tekenen: Laat de kinderen de profetenjas van Elia kleuren.